

Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Årsberättelse för år 2004





Kvinneholme - en spännande ö mitt i Hammarsjön

Första sidan: *Bönsäcken på Hanö*

Foto: Christer Neideman

ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Naturskyddsföreningen i Kristianstads styrelse redogör härmed för föreningens 83:e verksamhetsår:

Styrelsen har bestått av följande personer:

Valda för 2004

Ordförande Christer Neideman

Kassör Anders Hallengren

Valda för åren 2003 - 2004

David Ståhlberg
Charlotte Wigermo
Sara Svärd
Helén Titoff
Birgitta Vallgren

Valda för åren 2004 - 2005

Karin Bergendal
Åsa Jakobsson
Christer Persson
Ola Runfors
Evert Valfridsson

Funktioner inom styrelsen

Vice ordförande Anders Hallengren
Vice kassör David Ståhlberg
Sekreterare Christer Persson
Postmottagare Christer Persson
Medlemsregister Charlotte Wigermo
Utbildningsledare Karin Bergendal

Programkommitté

Karin Bergendal
Åsa Jakobsson
Christer Neideman
Christer Persson
Ola Runfors
Sara Svärd
Evert Valfridsson

Revisorer

Torgny Roosvall
Kristina Öhman

Revisorssuppleanter

Sven Birkedal
Gert Tollgren

Valberedning

Agneha Björklund, Ulf Jungbeck (sammanställande) och Anders Sigfridsson

KONTAKTPERSONER INOM KRETSEN

Energi: Christer Neideman
Handla miljövänligt: Helen Titoff
(mat & förpackningar) Karin Bergendal
Jordbruk David Ståhlberg och
Carina Wettemark
Kulturlandskapet: Bertil Helgesson och
Patrik Olsson

Skog: Ola Runfors och
Evert Valfridsson

**Studie-
främjandet:** Karin Bergendal och
Anders Hallengren

Trafik: Christer Neideman och
Evert Valfridsson

EXPERTRÅD

Hans Berggren	- havsfrågor
Magnus Björkhem	- miljökemi
Gustav Helldén	- limnologi
Svenne Hermodsson	- kemi- och jordbruksfrågor
Uno Holmberg	- svampar
KFV (Katastrofhjälp-Fåglar-Vilt)	- skadade djur
John-Erik Nilsson	- skog, naturvård
Nordöstra Skånes Fågelklubb	- fåglar
Kjell-Arne Olsson	- botanik
Gunnar Isacson	- insekter, skog

ORTSOMBUD

Arkelstorp:	Karin Bergendal	Fjälkinge:	Kurt Andersson
Bromölla:	Hans Berggren	Tollarp:	Evert Valfridsson
Degeberga:	Christer Persson	Åhus:	Anders Sigfridsson

MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistik 1996 - 2004:

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1 576	1 502	1 445	1 505	1 186	1 355	1 558	1 477	1 547

Medlemsantalet har stabiliserat sig kring cirka 1500 medlemmar. Siffrorna avser alla medlemmar inklusive familjemedlemmar.

EKONOMI

Verksamhetsåret 2004 gav ett litet underskott om 4 087 kronor, vilket är i linje med årets budget (styrelsen hade budgeterat ett underskott om 3 500 kronor). Ekonomin är således stabil även om den senaste årens underskott snart bör vändas för att inte urholka det egna kapitalet.

Tre större projekt har under året påverkat kassörens arbete i större utsträckning än vanligt. Transaktionerna har varit många beroende på Polenresan, flodbåtsturen samt grodaktiviteter.



Efter förra årets ökning av återbäringen av medlemsavgifterna minskade densamma under 2004. Anslaget från Kristianstads kommun har för 2004 ökat till 4 000:-

Anders Hallengren

FLORAVÅRDSGRUPPEN 2004

Kontaktpersoner: Kenth O Ljungberg och Torgny Roosvall

Floravårdsgruppen har under vintern, våren och hösten haft inomhusmöten varannan tisdagskväll. Under sommaren har vi haft egna inventeringar och sex floravandringar för allmänheten. Två rönjningar genomfördes på Gyetorpskärret och järnvägslokalen i Everöd. Floravårdsgruppen har deltagit i projektet "**Hotade växter i Skåne**" som drivs av Lunds Botaniska förening. Vi har också deltagit i Naturvårdsverkets projekt "**Åtgärdsprogram för bevarande av FÄLTNOCKA**", som vi tidigare följt upp som hotad art under ett antal år. Under året har Charlotte Wigermo och Christer Håkansson gjort färdigt "**Åtgärdsprogram för bevarande av KÄRRNOCKA**" åt Naturvårdsverket.

Årets floravandringar för allmänheten har varit mycket uppskattade med ca 15-50 deltagare.

Floravandring –Vårvandring i Tivoliparken– Onsdagen den 14 april 2004

Vårens första vandring gick av stapeln i Tivoliparken och började uppe i den lilla planteringen söder om Kulturhuset Barbacka där vi kunde se skillnaden mellan **tidig blåstjärna** och **rysk blåstjärna**. Vi fortsatte sedan söderut mot Fornstugan, där vi på vägen kunde se "vanlig" **vårlök**, **stor vårstjärna** och **vårstjärna**. Under den fortsatta vandringen kunde vi se bl a **liten vårstjärna**, blommande **körbärskornell** och se skillnaden mellan **persisk blåstjärna** och **porcelainhyacint**. För er som inte lagt märke till ändringen har alla vårstjärnorna numera förts till släktet Scilla, tidigare Chionodoxa.



Körbärskornell



Liten vårstjärna

Floravandring – Stackedala, Klintabäcken– torsdagen den 13 maj 2004

Denna kväll besökte vi Stackedala fritidsområde och började vår vandring vid skjutbanan. Under vår vandring uppför Linderödsåsens nordsluttning såg vi de flesta av vårblommorna bl a **gulplister**, **vitsippa**, **gulsippa**, **blåsippa**, **tandrot** och **skogsbräsma**. Sist men inte minst vandringens höjdpunkt **månviol**.



Månviol

Floravandringar – ”De vilda blommornas dag” – Söndagen den 13 juni 2004

Ett samarrangemang med Svenska botaniska föreningen, som genomfördes för tredje gången på många platser i Danmark, Norge och Sverige. Naturskyddsföreningen i Kristianstad anordnade vandringar på två platser, dels **Gytorpskärrrets Bromölla-del** i Bromölla, dels **Lyngsjön** i Kristianstad.

Kristianstads-vandringen startade vid Lyngsjöns nedlagda badplats och gick norrut. I den obetade fällan där badbryggan låg såg vi massor av **majnycklar**, **kärrfibbla** och **majviva**. I betesfällan norrut fick vi se bl a **ängsnycklar**, **kärrspira**, **gökblomster** och **höskallra**. På den fortsatta vandringen runt sjön fick vi bl a se många av **starrarter** och ståtliga **Johannesnycklar**.



Bromölla-vandringen utgick från grinden norr om kommungränsen. Längs stenvallen kontrollerades **kalkbräken** på sin enda skånska lokal. I skuggan av träd och buskar fanns det kvar några fräscha **gullvivor** och **gökärt**. Kalkfuktängspartierna lyste i blått och gräddgult av **rosettjungfrulin** och **klasefibbla**. Gott om **kattfot** på vissa tuvor. **Honungsblomster** och **flugblomster** hade ett bra år. Andra orkideer var **S:t Pers nycklar**, **Jungfru Marie nycklar**, **brudsporre** och **ängsnycklar**. **Vildlin** växte på flera ställen. Fika på en torräng bland blommande **trift** och med solig utsikt över havet. Vissa gick tillbaka på Kristianstadsidan och kunde komplettera med små bladrosetter av **kärrknipprot** och överblommade **tvåblad**. 50 nöjda deltagare njöt av blommor och strålande väder.



Floravandring – Kalvatäppan – Torsdagen den 1 juli 2004

Vi parkerade våra bilar vid kyrkogårdens parkering. Väl inne i Kalvatäppan hittade vi snart de utlovade lökarterna: **sandlök**, **backlök** och **skogslök**. När väl detta var gjort gav vi oss på den övriga torrängsfloran och hittade bl a det i Åhus vägkanter ibland dominerande **pukvetet**, samt **flemtimotej**, **hundtunga**, **axveronika**, **bosyska**, **blåeld**, **sminkrot**, **sandglim** och **sanddådra**.

Totalt antecknade Torgny 50 arter.



Floravandring – Yngsjö, fuktängar och vattenrännor – Torsdagen den 15 juli 2004

Vi samlades vid småbåtshamnens parkering norr om Helgeå mellan broarna. Vi tog oss sedan till den gamla instängda rännan västerut. Där hittade vi mycket **pipstäckra**, **plattsäv**, **plattstarr**, **ängsruta**, **smultronklöver**, **penningblad** och **hästsvans**. Vi gick sedan över till betesmarken på den andra sidan väg 118, där hittade vi ytterligare några arter bl a **kärrknipprot**. På vägen tillbaka till parkeringen gick vi utefter Helgeåns norra strand och såg bl a **jättegröe**, **rörflen**, **säv**, **vattenskräppa**, **kärrvial**, **fackelblomster**, **strätta** och **hampflockel**.

Totalt antecknade Torgny 72 arter.



Floravandring – Tivoliparken – Onsdagen den 28 juli 2004

Efter samling vid badhuset gick vi söderut mot Långebro. Utefter stranden hittade vi bl a **blåhallon, nässelsnärja, gullstånds, liten kardborre, bitterfibbla, rosenlök, vargtörel, backlök, sandklint** och **dyblad**. På tillbakavägen tittade vi på några av dom många främmande träden i parken bl a **äkta kastanj** och blommande **tulpanträd**.

Totalt antecknade Torgny 85 arter.



Gullstånds

I år blev tyvärr protokollföringen av arter mycket dålig då Karin Strand så olyckligt gick bort från oss. Karin vi saknar dej! Endast de tre sista vandringarna blev hyggligt protokollförda. Totalt antecknades i år 187 arter. I protokoll från 68 av de 147 vandringar vi gjort sedan 1983, har Märta Malmer, Christer Persson, Karin Strand och Torgny antecknat totalt 734 olika arter en ökning under förra året med 60 nya arter .

Mosslunda

Året på Mosslunda var som det brukar. Orkidéblomningen var mycket riklig. Betet var bra. "Efterbetet" i den centrala fällan, blev även i år mycket bra. Området finns nu med på Vattenrikets besökskarta. Kommunen har markerat en vandringsled och gjort en besökskarta. Den under hösten 2003 markerade vandringsleden invigdes den 8 juni.



Mosslunda

Gyetorpskärret

Även i år röjde vi Gyetorpskärret i stället för Mosslanda den 3 april. Behovet är mycket stort, men tack vare att vi var så många kunde vi fortsätta att röja på de viktigaste delarna, men mycket återstår, varför ny rövning har beslutats ske lördagen den 19 mars 2005.



F.d. järnvägsområdet norr Everöd

Det av kommunen röjda området, innehåller bl a några av Sveriges finaste sandstäppslokaler. Sandstäppens fortlevnad bygger på att marken har högt pH och ett lågt näringsinnehåll. Därför gjorde vi en kompletteringsrövning den 30 oktober.



Hotade växter i Skåne

Floraväxteriet, som vi håller på med i Kristianstads kommun, omfattar för närvarande 73 hotade arter funna på ca 550 lokaler. Arbetet åt Artdatabanken leds av Lunds botaniska förening, som bestämmer vilka arter som skall kontrolleras.

Åtgärdsprogram för bevarande av FÄLTNOCKA

Den 12 maj 1999 fastställde Naturvårdsverket åtgärdsprogrammet för bevarande av **FÄLTNOCKA** att gälla 1999-2002. I detta deltar Naturskyddsföreningen bl a med inventeringar, kontakter med markägare och arrendatorer avseende tillstånd till plantering och avtal om betesfredning tom juni varje år. Detta så att avbetning av blommarna inte sker och så att fröspridning kan ske. Dessutom skall vi genomföra uppföljning av betet och röjningsåtgärder på lokalerna. År 2003 blev blomningen mycket extremt dålig troligen på grund den torra sommaren och hösten 2002. I år 2004 blev blomningen mycket bättre. På Tosteberga hittades ca 650 blommande vilda blomställningar. Blomningen på övriga var också god.



Fältnockor

Åtgärdsprogram för bevarande av KÄRRNOCKA

På uppdrag av länsstyrelsen i Skåne, upprättades ett ”Åtgärdsprogram för bevarande av KÄRRNOCKA”. Detta gjordes av Charlotte Wigermo och Christer Håkansson. Kommer att fastställas under våren 2005.

GRODGRUPPEN

Grodgruppen har under året fortsatt sin verksamhet för bevarandet av hotade groddjur i Kristianstads kommun. Inventeringsarbetet har fortsatt, om än i förminskad skala, och andelen strandpaddor verkar konstant. Även vår lilla population av lövgroda i Olseröd verkar vara oförändrad. Under 2004 genomfördes ett större projekt i Olseröd där två nya dammar grävdes och en damm restaurerades. Åtgärderna har i första hand gjorts för att gynna lövgrodan i området.

Under årets sista veckor inleddes även arbetet med att röja upp i Rinkaby grusgrop. I skrivande stund är all salix borttagen och björkarna väntar på avverkning.

Anders Hallengren

STUDIECIRKLAR

Nybörjarcirkel i botanik

Cirkeln höll på under tio träffar 5/5 - 3/8, med i genomsnitt 7.5 deltagare. Dessa kom från Vånga, Färlöv och Kristianstad. Under cirkelns gång besökte vi givande ställen i Torsebro, Lerjevallen, utanför Högskolan samt Bokenäset i Oppmanna och Östra Sand i Åhus.

Vi njöt av väldoftande sandnejlikor på kyrkogården i Lyngsjö; sedan kröp vi ner bakom muren för att få lä för den kraftiga vinden. Vid Lerjesjön gladdes vi åt ängsullens grävita bollar och den ståtliga men taggiga kärtsteln. Avslutningen ägde rum hemma hos mig i Arkelstorp, men inomhus på grund av överraskande skyfall vid vägkanten.

Karin Bergendal

Nybörjarcirkel om svamp

Den 26/8 började den stora gruppen med tio nyanmälda svampcirkeldeltagare. Den höll på till 9/10 – varannan gång inomhus på Studieförbundet, varannan gång ute i fält. Vi besökte då Stackedala och Bockeboda på Linderödsåsen samt Vittskövle. Det var ett riv efter kantareller, men man lärde sig också använda ett enkelt schema för art- eller gruppbestämning av viktiga svampar.

Avslutningen med den trevliga svampmåltiden ägde rum i Norretullsskolans gamla hemkunskapskök. Några deltog sedan i ännu en svampexkursion för extra träning av de nyförvärvade kunskaperna.

Den lilla gruppen med sju deltagare från 2003 (då cirkeln ställdes in) började sin cirkel en dryg vecka innan den stora gruppen. Studierna förlöpte på liknande sätt, fast vi var i Mjönäs istället för i Vittskövle. Avslutning hade vi i Sånnskolan i Åhus.

Karin Bergendal

FÖREDRAG m.m.

Oss rovdjur emellan - vernissage på Regionmuseet söndagen 15 februari

Vårens stora utställning om de fem stora rovdjuren invigdes av Magnus Elander. Magnus är naturfotograf och har tillsammans med Staffan Widstrand producerat utställningen, som först visades på Kulturhuset i Stockholm. De fem stora är björn, varg, järv, lo och människa. Att människan är med förklaras av att vi i genomsnitt äter 80 kg kött per år och att vi också ibland upplever oss som konkurrenter till, eller till och med fiender till de fyrbenta rovdjuren. Vi fick lära oss många tänkvärda fakta om rovdjuren och deras beteende. Vargen är ju stamfader till alla våra olika hundraser och den svenska vargstammen (ca 100 vargar) är så noga kartlagd att man vet att den härstammar från endast tre individer. Förhoppningsvis kommer vargen trots detta genetiska "handikapp" att lyckas bygga upp en livskraftig stam, även om riksdagens mål om 200 individer är alltför litet för att garantera artens långsiktiga överlevnad. Just när utställningen invigs rapporteras glädjande nog två vargar sedda vid Perstorp – de är välkomna -men var det verkligen vargar ?

Christer Neideman

Föredrag av Sverre Sjölander: "Människan som djur och jägare" söndag 29 februari

Hörsalen på Regionmuseet i Kristianstad var fullsatt (salen rymmer ca 85 personer) på söndagseftermiddagen när Sverre Sjölander, professor i zoologi och etologi på Linköpings Universitet, höll ett föredrag med anledning av den pågående rovdjursutställningen.

Som etolog är Sverre Sjölander specialist på djurs beteende, vilket därmed även inkluderar människan. Sjölander tog oss med på en resa som berättade om människans utveckling genom tiderna, gällande att skaffa mat för daglig överlevnad.

Viktiga utgångspunkter i föredraget var att människan, trots att hon är smartare jämfört med övriga djur som finns och har funnits på jorden, ändå inte är annorlunda än vilket rovdjur som helst när det gäller att överleva.

I Sverige är utrotandet av visent, uroxe, mammut, vildhäst, jättehjort, bäver, vildsvin och vildren exempel på människans kortsiktiga tänkande då det gäller att överleva. Motivet till denna vansinniga och ansvarslösa handling världen över anser Sjölander vara följande tankesätt: ”Om inte jag skjuter det sista djuret som föda till familj så kommer någon annan att göra det.”

Nutidsmänniskan är tyvärr heller inte förnuftigare än stenåldersmänniskan. Till och med så sent som på 1800-talet i Sverige var det mycket nära att vi utrotade både älg och rådjur! Älgen fridlystes dock kring 1880, vilket troligen är den enda anledningen till att älgen finns kvar i vårt land idag.

Sverre Sjölander menar att det som måste till för att skydda och rädda de hotade djuren i världen är en stark lagstiftning eller religiösa tabun.

Hans mening är också att vi måste ändra synsätt på vilken typ av markbruk som kommer att ge den bästa inkomsten. Sjölander gav oss exemplet Tyskland där ¼ av skogen idag brukas för att rymma älg och rådjur framför att fortsätta med traditionellt skogsbruk. ”Det finns 80 miljoner människor med vapenlicens i Västeuropa, men vad skall de skjuta på?” ”Kanske är det mer lönsamt för Sverige/Skåne i framtiden att återskapa våtmarker och att anlägga stora hjorthägn än att driva storjordbruk?”

Åsa Jakobsson

Årsmöte och föredrag om orrar onsdagen den 3 mars

År 2003 slutade med ett ekonomiskt underskott, som dock till största delen berodde på att vi köpt in böcker för försäljning strax innan årsskiftet. Budgeten för 2004 domineras liksom under 2003 av föreningens projekt – främst grodprojektet som huvudsakligen finansieras av externa medel.

Efter stämmoförhandlingarna presenterade Ola Runfors en undersökning av orrens biotopval och förekomst i olika delar av Sverige. Orren betraktas faktiskt som hotad i 13 av 30 länder och är helt försvunnen från Danmark. I Skåne finns idag endast ett 50-tal spelplatser med totalt cirka 200 spelande tuppar. I dag är arten i Skåne begränsad till de större mossarna, medan den förr också fanns ute i det kulturlandskap som dominerades av olika typer av hedar, ängar och hagar. Längre norrut i Sverige t ex i Bergslagen är hyggen och ungsokgar en viktig biotop för orren.

Christer Neideman

Sven G Nilsson om biologisk mångfald den 23 mars

Professorn i ekologi i Lund Sven G. Nilsson lockade 25 besökare till Östermalmskyrkan tisdagen den 23 mars och ett inspirerande föredrag kring den biologiska mångfaldens betydelse. Alla arter har var och en sin funktion att fylla i olika ekologiska system, där den stora betydelsen ligger i just sambandet med andra arter. Vi har blivit av med många viktiga biotoper och arter av alla slag som är knutna till dessa. Mycket arbete måste läggas ner på att återskapa livsmiljöer, som kraftigt minskat eller försvunnit. Det gäller bl.a. våtmarker av skilda slag, olika ängsmiljöer och många skogsmiljöer med t.ex. riktigt grova träd. Vi måste lära oss att ge akt på olika s.k. signalarter, som berättar om miljöer som är viktiga för att kunna bevara olika rödlistade arter

Evert Valfridsson

Fågel, fisk eller mittemellan söndagen 4 april

Konservator Jeanette Setterberg föreläste på regionmuséet inför ett 15-tal nyfikna åhörare, i anslutning till den pågående rovdjursutställningen.

Som ung fick Jeanette göra praktik på ett naturhistoriskt museum och insåg då snart att zoologisk konservator var ett riktigt och lockande yrke. Efter utbildningen jobbade hon flera år på de naturhistoriska museerna i Göteborg och Stockholm. Numera arbetar hon som frilans. Hon har vunnit flera utmärkelser i montagetävlingar på större däggdjur.

Vi fick höra och se hur hon byggt upp miljön med vargarna i snö på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm, tillverkat sexspannet med ryttare på Armémuséet, monterat fiskar och konserverat insekter och även gjort växter för utställningar. Efter föredraget fick vi titta närmare på de mindre preparat som hon tagit med sig för ändamålet.

Karin Bergendal

Vattenskyddsdag lördagen 4 september

Vi samlades i Söderportgymnasiet där Fredrik Wettemark från C4 Teknik redogjorde för hur utsatt Kristianstad är för översvämningar och hur man skall skydda sig mot dem. Ett problem är att det bara är en meters fallhöjd mellan Kristianstad och havet, ett annat är den uppdamningseffekt som utfyllnaderna vid Långebro och broarna över ån ger. I framtiden finns risk för ökade flöden och för att vara helt säker dimensionerar man för ett ”tiotusenårsflöde” som är tre gånger större än de hittills uppmätta vattenflödena. Man har undersökt olika alternativ och kommit fram till att nya och högre vallar är den enda realistiska lösningen.

Vi promenerade sedan ner till Helgeån för att på plats se det som redan gjorts och vad som planeras. Fredrik berättade om hur de nya vallarna vid Finlandshuset, Lastageplatsen och kvarteret Båten skall byggas för att smälta in så omärkligt som möjligt i stadsbilden. Tre lärare från Söderportgymnasiets miljöråd berättade om olika aspekter på Kristianstads beroende av (och känslighet för) vatten:

Göran Knutsson skildrade Kristianstads grundläggning och historien fram till mitten av 1800-talet. Christian IV byggde staden på Allön som en fästning omgiven av vatten, som skulle vara lätt att försvara mot svenskarna. Staden betraktades också på slutet av 1600-talet som ”Europas starkaste fästning”. Vallgravarnas skyddande effekt försämrades när Helgeån sjönk med en aln (6-7 dm), sedan ån (med Yngsjöböndernas hjälp) brutit sig ett

nytt utlopp vid Yngsjö 1775. Vid 1800-talets mitt hade artilleriet utvecklats så mycket att fästningarna blev omoderna och 1847 försvann fästningskravet. Därefter ändrades stadens utseende dramatiskt när vallarna revs och bebyggelsen expanderade.

Ing-Britt Pettersson Nyholm berättade om den moderna historien och om samhällsplaneringen fram till idag. På 1800-talet invallades Nosabysjön av John Milner och Hammarslundsvallen byggdes. Ända långt fram på 1900-talet betraktades våtmarkerna som värdelösa och man fyllde gärna ut dem som t ex Härlövs ängar, som förvandlades till soptipp på 1960-talet. När nyare lagstiftning om natur- och miljöhänsyn kom förändrades samhällsplaneringen och idag betraktar vi de återstående våtmarkerna med helt andra ögon.

Vid stranden av Hammarsjön berättade Thomas Lindblad om de stora naturvärdena i det vi nu kallar "Kristianstads Vattenrike" och om planerna för att området ska bli ett internationellt känt och skyddat "Biosfärområde".

Efter att ha sett den nästan färdiga nya Hammarslundsvallen, som är mycket stabilare och tätare samt en meter högre än den gamla återvände vi mot stan med förhoppningar om ett framtida positivt samspel mellan staden och Vattenriket.

Christer Neideman

Svamputställning på Regionmuseets innergård söndagen den 12 september

Svamputställningen på söndagen lockade minst 50 besökare trots att regnet hängde i luften.

Vi som gick till museet fick se en fin samling av både matsvampar, giftsvampar och andra svampar som hamnar någonstans mitt emellan på denna skala.

Den Lömska flugvampen var mycket pedagogiskt placerad bredvid en Grön kremla för att visa på hur lätt det kan vara att ta fel. Det är viktigt att vara säker på de svampar som man plockar i skog och mark för att sedan äta till middag.

Mykologiska föreningen, Puggehatten, svarade på alla frågor och hjälpte till med bestämning av egen svamp.

Åsa Jakobsson

Miljövänliga veckan lördagen 25 september

Årets handla miljövänligt vecka pågick som vanligt under vecka 40. Naturskyddsföreningen i Kristianstad samarbetade i år med ICA Maxi och fanns på plats innanför dörrarna med bland annat tvättmedelsinformation och en tipspromenad.

När det gäller tvättmedel är det viktigt att handla miljömärkta tvättmedel för att vara säker på att undvika att giftiga kemikalier hamnar i kläderna och vattendragen ute i naturen. LAS är ett samlingsnamn för en grupp tensider som är skadliga och tyvärr är mycket vanliga i tvättmedel som inte är miljömärkta. Vilken hårdhet vattnet håller där man bor spelar också roll för hur mycket tvättmedel man bör använda när man tvättar. Man ska inte använda en massa tvättmedel i onödan, det är både dyrt och olämpligt för miljön.

Tipspromenaden hölls utmed den stora gången inne i butiken och alla som deltog hade chans att vinna en proppfull kasse med miljömärkta varor, skänkt av ICA Maxi. Matkassen vanns av en glad gymnasieelev från Åhus. Andra och tredjepris, naturskyddsföreningens senaste årsböcker om det Skånska kulturlandskapet och Skånska jätteträd, gick till två personer med alla rätt och gissningar på utslagsfrågan som låg nära rätt svar. Frågan gällde hur många KRAV-märkta produkter det finns i Sverige. Svaret är 1039 stycken!

Åsa Jakobsson

Föredrag om Harry Martinson tisdagen 12 oktober

I Studieförbundets föreläsningssal lyssnade ett trettiotal åhörare från de samarrangerande Naturskyddsföreningen i Kristianstad, Nordöstra Skåne kretsen av Svenska Turistföreningen samt Studieförbundet Östra Skåne på en föreläsning om författaren Harry Martinson, som hölls av bokhandlaren och antikvariatägaren från Olofström biolog Johnny Karlsson. Detta med anledning av hundraårsjubileet av Harry Martinsons födelse och att han delvis växte upp i (norra delen av) Kristianstads kommun. Den muntliga föredragningen illustrerades av bokomslag samt föremål som samlats av Harry i hans ungdom. Han observerade och skrev senare om detaljer i naturen som få andra författare i hans tid.

Karin Bergendal

"Vingar över Vattenriket" med Patrik Olofsson den 18 november

Ett femtiotal besökare fick i Österängsgymnasiets aula ett trivsamt möte med naturfilmaren Patrik Olofsson och hans "Vingar över Vattenriket". Kvällen den 18 november blev en av de första påminnelserna om stundande vinter, men Patriks fantastiska skildring av det, som många av oss ständigt finns mitt i, hade många fascinerade beundrare i salen.

Patrik Olofsson inledde med att berätta lite om hur filmen kommit till och fick också svara på många frågor kring hans mästerverk.

Evert Valfridsson

Föredrag "Så in i vassen" av Jarl von Scheele torsdag 25 november

Jarl von Scheele visade svårigheterna med och det lyckade resultatet av många års flitig fågelfotografering. Vi fick se alla de olika vadararterna han fotograferat från gömsle vid Hasslarps sockerbruk eller kanske liggande i gytjtjan vid Skäldervikens strand. Vi fick också följa med på utflykter till engelska och norska fågellokalerna

liksom till de svenska fjällen. Vi fick se massor av fina stämningsbilder och fågelporträtt t ex av den ”hornprydda” berglärkan som fotograferats i Ammarnäsfjällen.

Christer Neideman

STUDIEBESÖK OCH EXKURSIONER

Örndag vid Tosteberga söndag 25 januari

Tosteberga hamn fylldes denna vinterdag med intresserade örnskådare från när och fjärran. När Lars Jarnemo berättade om örnarna och örnutfodringen kunde vi räkna in minst 160 intresserade, som kunde se ett 15-tal havsörnar hålla till runt åteln eller sitta ute på isen. Havsörnarna var lätta att se, de flesta var som vanligt ungfåglar, men några vitstjärtade gamla fåglar syntes också. På långt håll skymtade ibland en ung kungsörn över Kolamossens tallskog, och vid några tillfällen skymtade den unga större skrikörnen, som gästade området denna vinter. På åkermarkerna inåt land fanns ganska stora flockar med gäss, som i det kalla vintervädret var ovanligt orädda. De flesta var sädgäss, men det fanns även grågäss, bläsgäss och någon enstaka spetsbergsgås i flockarna. De som härdade ut riktigt länge i det kalla vintervädret kunde under eftermiddagen se 10 havsörnar bråka om en nyfångad and ute vid iskanten. Ett mycket lyckat samarrangemang med Nordöstra Skånes Fågelklubb !

Christer Neideman

Vintertur i Nytebodaskogen den 8 februari 2004

Agne Andersson, lärare på Naturbruksgymnasiet i Osby, berättade om Nytebodaskogens historia och skötsel samt tog oss med på en liten rundvandring i den mossbeklädda skogen. träden ligger huller om buller och ibland måste man klättra över både stock och sten för att komma fram. -Röjningsinsatser behövs så att man kan komma fram på stigarna sa Agne och de flesta höll nog med. Annars ska skogen få vara ifred och sköta sig själv här, såsom sker i riktiga urskogar.

Agne berättade också om fågellivet i Nyteboda och vi såg vinterståndare av myrlilja plus rikligt med linneblad som tittade fram ur mosstället.

Åsa Jakobsson

Örnexkursion till Fyledalen söndagen 22 februari

Ett parand kungsörnspar blev förvisso dagens höjdpunkt när de ca 50 deltagarna från kretsen och Nordöstra Skånes Fågelklubb åkte till Fyledalen den 22 februari. Tomellillas kommunornitolog Göran Gustavsson berättade om örnarna och andra rovfåglar i området, som sedan 1989 hyst häckande kungsörnar. Redan 1971 gjordes iakttagelser om första häckningsförsöket. Vintertid kommer det också hit ett tiotal havsörnar, som förgyller tillvaror för de mängder av inte minst fågelskådare som kommer hit. Göran och några andra har i många år bevakat kungsörnarna i Fyledalen mot inte minst tvåbenta inkräktare och belönades med Skåneornitologernas Gåsapris 2002 för sina insatser. Dock har man hittills inte kunnat konstatera att ev. mänskliga störningar skulle har påverkat kungsörnarnas häckningar i trakten. 2003 blev det dock inte några ungar i reviret, men dagens iakttagelser kanske kommer att ge ett positivt resultat om några månader.

Ett par timmas spanande ut över Benestads Backar och en rundvandring kring Lyckås gav bl.a. ca dussinnet röda glador, ett par ryttlande fjällvråkar, en hona blå kärrhök, en varfågel, många korpar, en tofsvipa och en sånglärka. En del fick också uppleva både vildsvin, rådjur och dovhjortar från den utmärkta skådarplatsen/parkeringsplatsen norr om Lyckås.

Evert Valfridsson

Orrspel på Fjällmossen söndag 25 april

Några av Fjällmossens orrar visade upp sig mellan regnstänken, när drygt 10-talet deltagare tidigt på söndagen den 25 april vandrat ut till fågeltornet på Fjällmossen uppe på Linderödsåsen. Som mest fem tuppar och någon hona bjöd åskådarna på några timmars tjugig underhållning. Fjällmossen är den sydligaste utposten för orren i vårt land och från fågeltornet – som ligger i kanten av det fågelskyddsområdet som finns – kan man få fina upplevelser av områdets speciella attraktioner. Några tranor ackompanjerade bland andra i morgonens fågelkör Som avslutning på dagen gjordes en kort avstickare till Åbjersområdet mellan Huaröd och Ö Sönnarslöv, där den första skira vårgroönkan kunde anas.

Evert Valfridsson

Vårvandring i Björket lördagen 1 maj

Vi startade vår runda i den gamla stadsparken vid Björkvallens grusplan för att försöka tänka oss tillbaka till tiden då Nosabysjön låg blank här, med lite vågskvalp in mot strandkanten, alldeles intill det nuvarande Egna hemområdet. Sedan vandrade vi in genom det gröna lövverket med ett första stopp vid ett ovanligt trädslag i Björket; avenboken. Vandringen fortsatte med ömsom tillbakablickar i historien samt ömsom beskådande av lavar, mossor och olika trädslag. En lärk och en tall som provborrats tidigare fick stå ut med leken ”gissa åldern” och det var kanske inte det lättaste. Lärken som är hög och fin var bestämd till endast cirka 40 år, medan den

oansenliga tallen långt in bland de resliga björkarna beräknas vara cirka 100 år. Vi fikade på mark som en gång har varit åker samt pistolskyttebana enligt en av deltagarna och hann vandra runt hela norra Björket, dock med lite raskare steg på slutet för att inte dra ut alltför mycket på tiden.

Vandringen avslutades med en jämförelse mellan två lönnarter, nämligen den vanliga skogslönnen och den från utlandet införda tysklönnen (sykomorlönn). Tysklönnen är/kommer att bli ett problem i Björket i framtiden om den får växa fritt eftersom den sprider sig mycket lätt och kan snabbt konkurrera ut andra trädslag. Vädret var fint och cirka 20 personer deltog i vandringen samt svarade på en liten mini enkät om Björket. De frågor som ställdes var; Ange en fördel och en nackdel med Björket, Hur ofta vistas ni i området och av vilken anledning samt Vad tror du om Björkets framtid? Enkäten gjordes som en litet test på vad en riktig enkät till invånarna/nyttjarna av Björket skulle kunna ge. Att fråga de som tillbringar tid i Björket vad de vill och anser om grönområdet, kan ge mycket viktig information och bidra positivt till det skötselarbete som utförs i området av markägaren Kristianstads kommun.

Åsa Jakobsson

Lövsprickning inprickad i Forsakar den 8 maj

Det var mycket, mycket grönt i Forsakarsravinen på morgonen, när en handfull njutningslystna stegade iväg på stigen längs bäcken upp i Forsakarsravinen lördagen den 8 maj. Morgontimmarnas regn skrämde nog tyvärr bort en hel besökare men för skaran, som trotsade regnhotet, blev promenaden i det befintliga och föreslaget utökade reservatet en trevlig upplevelse.

Den i programmet utlovade lövsprickningen blev en riktig fullträff. Framför allt bokarnas fantastiska, första, drygt veckolånga, gröna färg var nästan bedövande! Detta ackompanjerat med en svag doft av ramslök tillsammans med övergången, befintlig och spirande blomsterprakt fulländade skönheten i Forsakar.

Ytterligare komplement utgjorde fågelsången av gärdsmyg, lövsångare, grönsångare, bofink, svarthätta, nötväcka m.m. En speciell knorr utgjorde onekligen 4-5 försärlor, som drog upp och ned för bäcken inför stundande häckning – något som fick ett härligt maximum i en strömstare, som flög in till en trolig häckning någonstans i ravinen.

Evert Valfridsson

Fågelsång i Björket den 16 maj

Deltagarna – ca dussinet – som valt att en tidig söndagsmorgon den 16 maj lyssna till sjungande fåglar i Björket i Kristianstad. Gösta Peper ledde – på sitt vanliga kunniga och pedagogiska sätt - runt och beskrev vad som sågs och inte minst hördes i området söder och väster om Österängsområdet. Än en gång kunde vi konstatera det rika utbud av fåglar, som finns mitt inne i Kristianstad.

Evert Valfridsson

Polenexkursionen den 19-24 maj

Vid avfärden från Karlskrona var vinden hård och eftersom vi inte fått några hytter fick vi sova i vilfätöljer, dvs inte helt bekvämt. I Gdynia möttes vi av guiden Ela och chauffören Jasec samt en ny, snabb och bekväm buss. Ela berättade på god svenska om nordöstra Polen och dess sevärdheter. Vi flyttade oss snabbt österut och första egentliga stoppet blev Hitlers gamla krigshögkvarter ”Varglyan”. En entusiastisk lokal guide berättade allt om Hitler, hans generaler och de enorma betongbunkrar som de gömde sig i under slutet av andra världskriget. Vi fortsatte till Krutyniafloden i masuriska sjöområdet där vi fick flyta med strömmen i små stakade båtar. Helt orädda storskrakar som fiskade i floden förvånade oss och vi gladdes åt våra första sjungande gulhämplingar, samt åt god mat och lärde oss uppskatta den polska ”piwon” och Zubrovkan. Vi fortsatte mot Rajgrad, där vi så småningom hittade det stora och förvånansvärt lyxiga hotell, där vi skulle bo två nätter. Lövgrodorna sjöng så det rungade i skogen, och nästa morgon kunde vi vakna till sommargyllingens milda flötjande.

Vi hade förhandlat oss till mera tid att skåda fågel i Biebrzas våtmarker och guidades av Katarzyna, som har en egen firma ”Biebrza Eco-Travel”. Vi började med att besöka en mosse med skvattram, tuvull mm. Färden gick sedan söderut på östra sidan av våtmarkerna.

Medan vi åt lunchpaketen seglade en mindre skrikörn över oss och vi kunde lyssna på trädlärka, rosenfink och sommargylling. Vi jublade när vi nådde starrmaderna vid Zajki där hundratals vitvingade tärnor svärmade över ängsmarkerna. Stämningen höjdes ännu mer av klockgrodornas bonganden och härfågels poppande. Vi fortsatte norrut på andra sidan våtmarkerna där vi bland annat såg skäggjärnor och småtärnor. Vid ett längre stopp vadade några av oss ut längs den översvämmade körvägen för att eventuellt hitta svart stork. Som tur är blev de stora strapatserna belönade genom att en praktfull svart stork uppehöll sig ute vid floden. De som tog det lugnare blev belönade med att se och höra sjungande vitstjärniga blåhakar på bra håll.



Vitvingad tärna i Biebrza

Nästa morgon flyttade vi oss ännu längre österut mot Bialowiescaskogen. Vi nådde orten Bialowiesca och guidades runt på det naturhistoriska muséet. Efter lunch besåg vi hägnet med visenter, tarpaner mm, där vi också hörde de första halsbandsflugsnapparna. Vi återvände till byn och promenerade ut genom palatsparken och in i det strikta reservatet. Här gick man i en skog som saknar motsvarighet i Sverige: Träden är högre och grövre, fältskiktet rikare och det är gott om t ex halsbandsflugsnappare och många olika hackspettar. Några av oss hade turen att se en vitryggig hackspett. Efter urskogsrundan fortsatte vi med buss till en plats där guiden kunde visa oss ett bo med häckande tretåig hackspett. Efter lite vila blev det sedan grillafton och allsång tillsammans med lokala ”agroturismtreprenörer”.

Nästa morgon var det dags för en rejäl bussresa hemåt. Vi fick bl a se den imponerande korsriddarborgen Malbork. Artlistan kompletterades med t ex rapphöns till knappt 130 fågelarter, 9 däggdjur (bl a barbastell och kontinental dvärgfladdermus) och sex groddjur. Under hela exkursionen räknade Johan in (minst) 181 bebodda storkbon. På färjan hem sov alla gott i sina hytter !

Christer Neideman

Naturupplevelse på Helge å söndagen den 13 juni

Flodbåtsturen på Helge å, med start i Tivoliparken Kristianstad och mål i Åhushamn, ägde rum på sommarens hittills finaste och soligaste dag! Färden bjöd på en grön tur, med nya överraskningar bakom många åkrökar. Först tog vi oss ut från stan via åfåran till Hammarsjön som inte är en så liten sjö, vilket man inser när man färdas här med båt. Sedan styrde kaptenen, Lennart Björk, vidare i åns fortsättning mot Åhus.

Vår guide för dagen, Thomas Lindblad, berättade om Kristianstads historia, omgivningarna och de fåglar och växter som fanns längs med vägen. Ständigt flög det förbi nya fågelarter eller så passerade vi dem gömda och sjungandes i de vasstråk, trädgångar och betesmarker som kantar i stort sett hela åsträckan.

Några av de arter som visade sig längs ån var flygande rördrom, gök, svarttärna, ängshök, och gul svärdsilja. Vid Graften där kapten svängde båten för att komma till Åhus blev det lite dramatiskt dels eftersom vi stötte mot botten ett par gånger, som var oroväckande nära på grund av det låga vattenståndet, och dels eftersom åfåran nu plötsligt blev mycket trängre. Den sista delen av resan in mot Åhus hamn bjöd därmed på en vacker och spännande avslutning på denna tur som verkligen blev en naturupplevelse!

Åsa Jakobsson

Besök i Vattentornet den 5 september

Kristianstad och Vattenriket lite grann från ovan fick de 15 personer uppleva, när de anslöt till kretsens luftiga utfärd till toppen av Vattentornet i Kristianstad söndagen den 5 september. . Drygt 50 meter över havsytan bjöds man på ett vackert panorama, som här uppe visar vattnets utbredning kring Christian IV:s gamla stad. Ett annat intryck, som satte sig fast på minnesbilden från den här lilla luftfärden, är hur mycket träd det finns i och runt centralorten. De många tusen individerna i fågelflockarna på Isteräset blev nogsamt studerade från en annorlunda vinkel, än vad som är brukligt: det gällde bl.a. både gråa och andra gäss, tofsvipor och ljungpipare.

Dagens speciella höjdare fick besökarna definitivt uppleva, när en pilgrimsfalk upptäcktes där den satt och vilade i en estolpe vid Helgeåns kant. Spåren från förra vinterns besök fanns lite varstans uppe i tornet. Förmodligen var vår övervintrande verkligen celebre gäst tillbaka i Kristianstad!

Evert Valfridsson

Kulturnatt på Gamlegården den 11 september

För andra året deltog kretsen tillsammans med Fågelklubben i AB Kristianstadsbyggens ”kulturnatt” på Gamlegården i Kristianstad lördagen den 11 september. Även i år bjöd vi på programutdelning och ett bokbord

men också på en tipstävling. Även i år var det ca 50 deltagare, som kunde testa sina kunskaper på natur och annat. Många stannade också och fick information om vår verksamhet.

Däremot blev det sämre resultat av de båda vandringar, som vi lagt in på söndagen. Vår förhoppning att kunna locka ut allmänheten - dels till en tur bland träd och annat på Gamlegårdsområdet, dels till en vandring på Näsby fält – grusades och lockade inte mer än totalt två personer. Till nästa års kulturnattsarrangemang krävs nog att försöker pröva någonting annat utöver tipstävlingen.

Evert Valfridsson

Geologins dag på Hanö lördagen den 18 september

Under ledning av geologen Carl-Fredrik Glimberg vandrade en grupp geologiintresserade från Skåne och Blekinge runt på Hanös klipphöllor och steniga stigar. Vädret var mestadels soligt och vi lärde oss mycket: Karlshamnsgraniten som är vanlig på ön är 1400 miljoner år gammal. Baltiska issjöns frameroderade strandvallar är många och de sträcker sig ända upp till 53 m ö h. -Hanö är som mest 60 m hög. Vi beundrade utsikten från fyren, vandrade ut på Bönsäcken med alla de vackra rundslipade stenarna. Lärde oss att ”bankning” är när bergarten spricker i horisontella skivor, och vid Vindhalla såg vi vackra exempel på ”tropisk” erosion. Vi skyttade några av öns ca 200 dovhjortar och njöt av blommande backnejlika och kaprifol. Fågelsträcket var denna dag magert, endast två bruna kärnhökar sträckte förbi, men vid Bönsäcken kunde vi beskåda dykande ejdrar och svarthakedopping på nära håll.

Christer Neideman

Svampexkursion söndagen 26 september

Höstens svampexkursion för medlemmar och allmänhet leddes som vanligt av vår expert Erik Heijbel. Denna gång skickade han iväg den stora skaran intresserade svamplockare ut över Brösarps backar: Det mest spektakulära fyndet gjordes av den lille pojke, som hittade ett exemplar av stjälk-röksvamp. Denna art kräver kalkhaltig sand för att växa och är därför inte vanlig.

Efter att man avnjutit en del av matsäcken på toppen av en backe, gick Erik igenom och berättade om svamparna. Sedan bar det iväg i bilarna till en fortsättning på Maglehems ora och tallskogen vid Gärds Köpinge, för dem som så önskade.

Karin Bergendal

Vandring på Balsberget den 24 oktober

Ulla Berglund, nyckelbiotopsinventerare från Skogsvårdsstyrelsen, och kommunens natursamordnare Hans Cronert ledde på ett synnerligen förtjänstfullt sätt ca 15 deltagare söndagen den 24 oktober runt i det nya område, som ska bli naturreservat vid Balsberget. Utökningen av skyddet i området omfattar ca 150 hektar – det nuvarande reservatet från 1979 omfattar ca 300 hektar - och gäller de lövskogsdominerade markerna söder om Tryneboda på den västra stranden av Råbelövssjön. Det är gamla kulturmarker, som omfattas av det kommande skyddet. Inte minst gäller det gamla ekhagar som troligen funnits länge i området. En strävan för arbetet med det nya reservatsområdet är att få så olikåldrig skog som möjligt. Totalt har man hittills funnit ett 40-tal s.k. rödlistade arter här.

Guidningen gick bland olika nyckelbiotoper i området. Bland resterna från den gångna växtsäsongen märktes många bestånd av stenfrö men bl.a. också fantastiska blåsippsplantor.

Evert Valfridsson

Annandagjulpromenad söndagen den 26 december

Ett nittiotal vandrare mötte upp vid Badhuset, där vi genom tubkikare kunde beskåda en flock stenknäckar i en trädtopp. Vädret var ganska klart och nära nollpunkten, lite snö låg kvar från julaftonens snöfall. Under ledning av Christer Neideman, och, och med assistans av Evert Valfridsson, vandrade vi söderut längs Helgeån. Vid Långebro väntade några orädda kanadagäss på oss, och vid ”södra dämnet” pågick bygget av nytt pumphus vid kanalmynningen. Söder om motorvägen surrade en flock stjärtmesar i strandkantens buskar. När vi nådde Hammarspynt kom en ung havsörn med majestätiska vingslag flygande rakt över oss. Efter fika vid Ekenabben inspekterade vi den ”Arkimedes skruv”, som John Nun Milner använde för att torrlägga den f d Nosabysjön. Vi letade efter blommande örter och besökte den nyplanterade delen av ”Björket”, som anlagts som kompensation för den skog som försvann när tryckbanken till den nya Hammarslundsvallen byggdes. Sammanlagt hittade vi trots snö och temperatur nära fryspunkten 19 olika blommande växter längs vallen och kunde också räkna ihop 35 fågelarter under den fyra timmar långa promenaden

Christer Neideman

NATURVÅRD

Kristianstads Vattenrike

Föreningen har liksom tidigare varit representerad i samrådsgruppen för naturvård i Kristianstads Vattenrike genom Christer Neideman. Liksom under tidigare år prövades utfodring av de rastande tranorna under vårflyttningen. Arbetet med en förvaltningsplan för grågås har gått avslutats.



Grågäss

Under året har förslag om nya naturreservat vid Egeside respektive Pulken-Yngsjö lagts fram. Arbetet med att färdigställa biosfäransökan har fortsatt.

Storkprojektet

Liksom tidigare häckade den vilde storkhanen tillsammans med projekthona nr 145 på taket i Viby och fick tre flygga ungar. Under året har pengar sökts för att bygga ett nytt utsläppshägn vid Härnestad.

Utfodring av övervintrande örnar

Föreningen har liksom tidigare haft två åtlar (utfodringsplatser) under vintern. Utfodringen har skett två gånger i veckan från december 2003 till början av mars och startade åter i slutet på december. Antalet örnar i området har blivit märkbart större under de senaste åren och vid örnräkningen i början av januari räknades hela 75 havsörnar in i Kristianstad och Bromölla kommuner! Utfodringen i Vattenriket sköttes huvudsakligen av Patrik Olofsson medan Lars Jarnemo (med familj), som tidigare matade vid Tosteberga.

Flyttning av duvhökar

Föreningen har medverkat vid förflyttning och ringmärkning av duvhökar, som fångats i samband med fasanuppfödning i Kristianstadstrakten. Antalet tidigare ringmärkta duvhökar framgår av diagrammet



Antalet ringmärkta duvhökar under år 2004 var 63, vilket är en klar minskning jämfört med de tre senaste åren. Duvhöksflyttningen har under denna höst skötts av Greger Flyckt (Trolle-Ljungby och Wrangelsberg) medan Christer Neideman hämtat hökar från Wanås.

Trädesfloran vid Åhus

Kommunen fortsatte under hösten projektet med att förnygra den vackra och intressanta trädesfloran längs infarten till Åhus. Charlotte Wigermo har representerat föreningen i styrgruppen för projektet.

Samarbete med Litauen och Kaliningrad

Christer Neideman har deltagit i ett projekt för att förbereda restaurering av övergivna industri- och militära områden i Klaipeda och Kaliningradområdet (Ryssland).

Samråd , remisser mm

Föreningen har yttrat sig över ett antal kommunala samråds- och planärenden bl a har vi avstyrkt kommunens planer på ett logistikcentrum vid Karpalund och yttrat oss över kommunens förslag till utbyggnad av Kristianstad, där vi är kritiska mot alltför stor utbyggnad på Näsbyfält.

INFORMATIONSTEKNIK

Styrelsen har under verksamhetsåret sparat portokostnader genom att använda e-post för intern kommunikation. Våra sidor på Internet har utnyttjats väl av allmänheten och styrelsen har fått in ganska mycket information och frågor via kretsens e-postadress.

Styrelsens mötesprotokoll har även i år lagts ut på nätet vilket har varit uppskattat av medlemmarna, som nu kan följa vad som avhandlas på styrelsemötena. Årsberättelsen finns som vanligt tillgänglig på nätet istället för att skickas ut i samband med vårprogrammet. Förfarandet innebär stora besparingar i tryck- och portokostnader.

De i mest besökta sidorna är de som berör kretsens program samt artobservationsnätet. Det har lämnats mycket rapporter om fynd av rödlistade arter, framför allt om groddjur.

Från och med november 2004 svarar Åsa Jakobsson för att hålla sidorna på nätet uppdaterade.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I SKÅNE

Christer Neideman har varit ordförande i länsförbundets styrelse och Evert Valfridsson ordförande i kretsrådet.

Kristianstad den 1 mars 2005

För styrelsen

Christer Neideman
Ordförande

Christer Persson
Sekreterare



Orädd knölsvan i Landöns hamn

Foto:Christer Neideman